

*OM TO*

*HARBOØREPIGER*

**Harbørepigerne Gertrud og Ane Kirstine Laursen Flyvholm.  
Gertrud f. 18/6 1880-----Ane Kirstine f.30/10 1883**

Denne mærkelige Historie begynder i Odby. Der boede i en Gård vest for Landevejen overfor Odbygård en ung Mand hjemme hos sine forældre, lydende navnet Lars Hebsgård Semb Andersen.

Lidt vesten for boede Jens Rytter. Denne Jens Rytter var vistnok fuld af lune og lidt drilagtig, hvorimod Lars må jeg tro var noget naiv uden at jeg dog kender ham, da han jo døde samme år jeg blev født. Hans Søn Anders sørgede ikke over dødsfaldet, tværtimod, for han blev fri for at komme i skole den dag---han var 7 år.

Da de så en dag mødtes ved skellet, siger Jens Rytter sikkert med en blink i øjet. Hør Lars, du ser så misfornøjet ud, hva er du ked af?---Nåh! Ve du hva du sku Lars: Do sku rejs te Harbøre, der går der en rig Enke. Gjør do det Lars.

Lars der var arbejdssky, tror jeg nok, var uden midler til at etablere sig for, greb straks chansen, han rejste til Harbøre.

Jens Rytter var godt kendt på Harbøre. Han var flyttet derfra få år i forvejen, og havde holdt forbindelsen med hjemstavnen vedlige, det ved enhver, da han jo nemlig reddede Søren Råby fra druknedøden under en sejlads, da de skulle besøge slægninge i Harbøre. --- Jenses rigtige navn var: Jens Nielsen Hvass. Her i Pastoratet var i 1729--1743 en præst ved Navn Hvass. Han havde en børneflokk på 12 stk. Fra ham stammer nok mange Hvasser- formodentlig også Pastoren og Biskoppen, og selvfølgelig omtalte Jens Rytter-----

Jens Rytter forklarede nøje for den troskyldige Lars hvor enken boede. Gården hedder Flyvholm, det er en stor gammel slægtsgård-siden 1500 tallet æ Mand er nys død, og de plejer måske at holde 3 karle, så der er "vikeligen" brug for en dygtig Mand.

Denne frugtbare samtale fandt sted omk. 1887 fem år efter thybanens etablering.

Lars iførte sig sit nye Cheviotstøj, og trak Kirkestøvlerne på, og begav sig til Uglev og ind på den nye stationsbygning for at købe sig en billet til Humlum. Den kostede måske den sum af 27 øre.- Det var også pengene værd, ikke kun en køretur med lynets fart, hvis altså ikke det var "æ slæver", for den gik somme tider i stå oppe i granbakkerne, men tilmed også en sejltur med kæmpedamperen "Ingeborg".

Velankommen til Humlum havde Lars tre muligheder, hvad man kan læse i den lille Kirstines senere breve: 1) gå på sine Ben, 2) køre med en eventuel Dagvogn eller 3) køre med en tilfældig Bondemand.

Året 1950 ville Bedstefar "Martin Riis" vise os hvor Bedstemor "Gertrud" var født og havde haft sin første Barndom. Vi fik Bedstefar lirket ind på forsædet og hele familien ind på bagsædet i D.K.V.eren en Søndag eftermiddag. Og hvilken velkomst vi fik.- Det var jo dog kun forlængst afdøde Bedstemors Fætter vi besøgte. Fedekalven "Kyllingerne" blev straks slagtet og vi blev alle budt til den helt store fest. Sådan er Harbørefolk, i hvert fald disse.

Efter Jens Rytters anvisninger fandt Lars hurtigt hen til Flyvholm, han skulle hilse så meget fra Jens Rytter, der havde fortalt at hun manglede een til at hjælpe sig,- og som det var skik på Harbøre blev den fremmede budt velkommen, jo der var hårdt brug for en dygtig Mand.

Lars der var en pæn ung Mand anstrengte sig gevaldig for at være flink og dygtig. Madsine mente nok at det var praktisk at blive gift med et sådant pragteksemplar. Da Lars havde opnået hvad han ville, nemlig at blive gift med den rige Enke og få kontrol over herlighederne, ja så gik den pæne facade af Manden, og han blev den for ham så naturlige skinbarlige D-----.

Knap var brylluppet overstået, før Lars begyndte at snakke om, at han befandt sig ikke helt vel her ude ved Havet. Så han ville gerne, de flyttede til Thyholm. Det kan der ikke være tale om mente Madsine- denne Gård har været i Familiens eje i tre hundrede år, og her bliver vi. Så begyndte Lars at snakke om, at det er jo da Manden der bestemmer sådan noget. Og nu er der lige en Ejendom til salg lige ved mine forældres gård, og jeg føler mig heller ikke så stærk længere, at jeg kan drive så stor en gård som den her. Og du ved da Madsine at der bor en del af din Familie på Thyholm. Da det jo er Manden der bestemmer, blev Flyvholm solgt, og Lars pakkede Kone, de to Småpiger og alle Herlighederne sammen og købte Ejendommen hvor nu Brittass Pottemageri har til huse.

Det er muligt at Lars ikke helt betænkte, at formuen kunne svinde lidt førend han fik grabberne om den, fordi der skulle hensættes, vistnok en halvpart til disse skammelige Pigebørn, i overformynderiet.

2/12-92 fik Madsine en lille Pige "Laura". Den lille Pige døde 5/12 -92 kun tre dage gammel.---Madsine døde 27/4-93, og nu begynder en meget svær tid for de to små Piger. Den ene 10 år den anden 13 år.---Martin Riis fortæller : For at supplere indtægterne tog Lars nogle Arbejdere "Børster" ind på kost, det skulle de to Småpiger så tilberede. Når de så var i færd med det, stod Lars og plukkede dem fordi de kom for mange gode sager i, og når de kom til bords sammen med " Børsterne" skældte han ud, fordi det ikke var godt nok. På denne vis gik det indtil Lars giftede sig igen 30/7-97 med Else Katrine Mortensen fra Resen, altså Slagter Ajses Mor Trine, som på sine gamle dage kom til at stå i Ajses slagterbutik.

Det ser ud til at det ikke bliver bedre af det med den ondes galde, tværtimod. Rent galt blev det da store Søster Gertrud tog plads i Østergård i Søndbjerg. Nu var lille Kirstine ladt ene tilbage ved, som hun senere beskriver om ham i et brev. "Lars'es pis og fedt"-- dog Lars var jo bleven gift, men det nævner hun intet om før i september-98 for da føder Trine en Datter som bliver døbt med navnet Ane Kirstine, og det var intet mindre end en skandale, fordi at man dengang skulle kalde den første Kone op.

Det blev efterhånden uudholdeligt for lille Kirstine, og det ender med at hun må flygte, men det skal foregå uden Larses vidende. En dag tager Gertrud fri fra sin plads og går hen til Lars'es i Odby og hun bilder ham ind, at hun skal have Kirstine med, for de skal i besøg i Uglev hos Mikkel Riis.

---nåh ja- og Gertrud og Kirstine drager af mod Uglev, kun med det tøj hun stod og gik i og ingen af sine ejendele, for det kunne nemlig vække mistanke hos Lars dersom hun havde taget ekstra med. Pigerne snød Lars, de gik om på stationen og løste billet til Humlum, og så begyndte ellers den meget omtalte vandring hele vejen på deres ben til Harbøre.

Resten af Kirstines liv kan der læses om i hendes mange breve til Søsteren Gertrud. Hun døde af tuberkulose mindre end et år efter flugten til Harbøre.

Martin Riis tog på Nr. Nissum Højskole november 1898 og ind som soldat maj 1899, og i den tid kom Gertrud i Huset hos Mikkel Riis som Husbestyrerinde.

Brylluppet stod i november 1899.

Lars døde i 1913 og blev nedlagt i cement, for at Ormene ikke skulle æde ham!

Martin Gade

Følgende er afskrift efter originalbreve, der er i forvaring hos  
Tutte og Martin Gade, Odby.

**Breve fra, til og om Ane Kirstine Laursen Flyvholm.**

## Da Kirstine var død.

Uglev d. 22 juni 1899.

Kære Martin!

Ja nu har du vel ligesom jeg glædet dig til Lørdag da vi skulde være sammen, men jeg må i stedet for begive mig på en mindre glædelig rejse op til Harboøre for at følge min eneste kjære lille Søster til hendes sidste Hvilested. Kirstine døde, det var vistnok Mandag Morgen. Moster havde glemt at datere Brevet. Hun skal begravnes på Søndag, så jeg rejser herfra Søndag Morgen. Jeg kan ikke bestemme nu når jeg kommer til Viborg, men det bliver vel så måske Lørdag 14 Dage, men derom vil du så få Besked senere. Lars og Else kommer vistnok snart derind. ( Else var Martins Søster, senere Råkjær:(M))-

Lars er her i Dag og slå Kløverhøj, og de andre har travlt med at luge, jeg synes ikke jeg rigtig har Lyst til at skrive mere, jeg længes sådan efter at tale med dig, jeg vil dog til slut lade dig vide, at jeg er rask og har det godt, undtagen når jeg længes alt for meget efter dig en gang imellem.

Mange kærlige hilsener sender jeg dig fra mig din ømt hengivne Gertrud. Jeg skal hilse dig fra din Fader.

Kjære Gjertrud

Hvorfor mon du aldrig lader høre fra dig, mon du Wirkelig er så optagen i Kjeresten at du rent glemmer os. Nu tænker jeg de snart er ved Tiden at du skal til Tjeneste og det er jo ikke så rart sådan at Wandre Blant Fremmede, men det får jo også en Ende, og så Bør vi jo være Gud Taknemme for at vi kan være hvor vi skal.

Da Niels Vrist havde været hernede o----? og forlangte----sammen med hans Hustru??? om vi ikke vilde skrive til Lars Hebsgård og få Kirstine Herop, og det lovede vi. Hvilken vi også har Holt.

Jeg skrev for en 3 Uger siden Ret en Flink Brev synes jeg da til Lars om at at få Kirstine Herop i Sommer, og Tilføjede at vi Helst vilde beholde Hende Hele Året, men det vilde vi så Lade Hende selv Bestemme når hun fik været nogen Tid.

Vi fik strax Brev fra Lars igjen hvori han lod os Wide at det var Langfra efter hans Wilie, at i kom så Tilig fra ham. Men han havde Hørt der havde været nogen ved Kristian Langer og forlangt, at han skulde tage Hende derfra, med Magt, og Hvis han havde gjort sig fortjent til en sådan Behandling havde i længe nok været hos ham. Men han var sig selv så godt Bevist at han havde Behandlet Eder som var i hans Egne.

Men Hvis Kirstine vilde Herop, vilde han have Skriftlig Gyldig Papirer på, at han var uden al ansvar for hende til hun var 18 År, og så var han så Flink og Tilføjede, at han ingen af Hendes Rentepenge vilde have som om han kunde få nogen. Men nu vilde han see om han kunde få Kirstine til og Bestemme sig enten hun vilde fra ham eller ikke, og så vilde han skrive. Men vi har ennu Intet hørt fra ham.

Da jeg skrev til Lars, Lagde jeg et Brev indeni til Kirstine, og jeg bad Hende Skrive igjen, men jeg har intet Hørt fra Hende, så det ser vi derfor os som om det Hele Ingenting er, jeg kan godt forstå at det ikke er så ledt for Kirstine og Bestemme sig, at gå er nok det samme for Hende som Luke Døren for Bestandig, og hvad er der vel og Risikere, Når han ikke har noget af det der Heder Fader Kjerlighed til Eder, De er en anden sag at gå Bort fra dig og alle de Andre hun Elsker og har levet sammen med, men de Behøves jo ikke, hun må jo være hvor hun vil. Jeg Slutet med en Kjærlig Hilsen til dig vor Kjære Wen, og din og vor ven Martin.-

Lavst Nees og Kone.

Heroppe er alt ved det gamle, Skriv snart.

Harboøre d. 22/4 1898.

Kjære Gjertrud!

Dit Brev af 11 ds. har jeg modtaget og jeg har talt med Kristian Langer angående den Atest som Lars Hebsgård forlanger, vi mener ikke han har Forsørgelsespligt overfor Eder, og hvis han ikke har det, har Han jo heller ikke brug for nogen Atest fra os. Vi mener Kirstine kan rejse fra Lars Hebsgård så snart Hun vil, vil Han ikke udlevere Hendes klæder kan Hun jo tale med Kristian Langer derom når hun kommer herop, hvis i nu er bestemt på at rejse så gør Dog først hvad i kan for at skilles derfra så venlig som mulig.

en meget venlig Hilsen Laust Nees

Kjere Piger!

Det gør mig ont at vi ikke kan opfylde Eders Ønske. Kristian Langer kan ingen Atest give, og han Herredsfogeden vil ingenting Blande sig i nu og i uden i selv komme til ham. Du har lov til at gå hvad Dag du vil, og vil han nægte dig din Tøj? så bliver der nok siden Råd til at få det, men det er ret kedelig med al den vrøvl Lars gør, han ved vel nok ligesåvel som Kristian Langer at så snart Kirstine er fra ham er der ingen Forpligtelse for ham overfor Eder. Du må helst se lille gjertrud og få en Wen af Eder og Eders Fader med derhen og ordne alt til rejsen det Bedste i kan.

Sig til Kirstine jeg vilde gjerne hun skulde Begjære sin Moders Komode med. jeg skal slutte Brevet og skal afsted. Skriv straks igjen og lad os Wide hvad Dag i kommer til Lemvig.

Et meget Kjerlig Hilsen  
Johanne Nees.

Kjere Gjertrude.

Jeg vil da også have et par Ord med, og Bringe dig en Hilsen fra os alle heroppe, som du ser kan du snart Wente vort Besøg, jeg havde ikke Tænkt oftere at besøge Lars Hebsgård. Men vi vil gerne have hendes Klæder og det er derfor best og give gode Miner til Slet Spil, og nu Tænker jeg hun skal udstyres Helt Flot han han Skriver der skal syes til hende og jeg Tænker en par Linnede til Hende, Du skal have Skylden for Alt lille Gjertrud, men du er jo vant til hans Hårhed at jeg tænker det kan regne over dig som Vand. og så takke Gud for at du har Kristen Gode og ædlere mennesker uden for hans Hus. De er på Tide at i er kommen fra ham, sådan et umenneske. Wi talte om, for en par aftener siden Laust og mig, selv om der ingen Klæder kom til Hende, så var vi dog Glade for hun var kommen derfra, vi har Beviser nok for Hvordan hun er Behandlet.

Posten er her           Skriv snart at vi kan få dit Brev før vi rejser.  
et meget Kjerlig Hilsen til dig og Martin.

Johanne  
(Johanne er Gertrud og Kirstines Moster-)

Kjere Gjertrud!

Jeg må også have et par ord med og lade dig vide hvordan vi har det, vi har vor sædvanlige Helbred og lever Veltilfreds, om Kirstine længes noget, det får vi vel ikke og Vide, men hun lader Heel vel Fornøjet, jeg Mønstrer noget med Hende. Hun er så sent i Alt og det vil jeg har Ven Hende af med men det er vel ikke så nemt for de er for gammel hos Hende. Men du skal få og se, hun skal blive mere Rask i Vendingen, og jeg Håber hun skal snart få røde Kinder.

Men hun har det sådan i Hovedet at vil lære en Ting fiin og det kan hun jo ikke Lære Her. Men nu får vi og Lade det stå for det føeste. Når du kommer herop skal du se hun har Forbedret Hendes Klæder ret vel, jeg talte med Kristian Langer i går, han sagde at du ikke fik dine Penge første termin, det vil da sige Hovedsumen. i får kun renterne af Eders Moders Penge, og jeg kan se Kirstine Hendes kan nemt gå med for at blive nogenlunde klædt. Vognen er her til Lemvig.

Et meget Kjærlig hilsen til Dig og Martin.

Laust Nees og Kone

**Her begynder Kirstines Breve!**

Harbøre den 3/5 98

Kære Søster!

Vi har i Dag modtaget Brev fra Lars Hebsgård. Og deri stod at da han antog at Laust Neeses ikke vidste Sammenhængen med vores sidste Rejse til Harbøre så vilde han da meddele dem Sandheden akorat som om han troede at vi havde Løjet for dem. Der stod den 26 April kom Gertrud og forlangte at få Kirstine med til Uglev i besøg og det tillade de- samme dag tog de Billet til Humlum og rejste uden vor viden, og det fik han Oplysning om hos Forvalteren Dagen efter. Jeg beklager, skrev han, at Gertrud bar sig sådan ad thi hun mente nok det var vor skam, men det er ikke minst hendes heri Egnen thi hun vidste at når Formynderen gav Tilladelse var der intet i Vejen fra vor Side. Men jeg forlanger at Kirstine selv hendes Tøj thi vi har ikke noget mod hende, hun er jo kun en Barn. Der kan du høre de har ikke noget mod mig, de fattede Asener, men det er Gertrud vi lægger det Tillast. De vil vældte helle Skammen og Skylden over på dig nu da de ikke kan få andet at sige, men det skal du ikke bryde dig om kære Søster for når vi først er derfra behøver vi ikke at komme til ham tiere.-- fremdeles stod der. Da der er flere ting vi ønsker skal syes til hende da vi ikke havde vendtet så pludselig en afrejse men det var jo rarest at en af Familien fulgte med hende. De skal ikke være ked af at komme da de skal ingen ubehageligheder få fra vor side.---Nu har jeg skrevet næsten hver Ord der stod i hans Brev, så nu kan du selv læse hvad han skrev. En venlig-- Hilsen til Kirstine fra os.

Lars Hebsgård.

Kære lille Gertrud!

Nu tænker jeg at jeg snart kommer ned at besøge eder, og Moster kommer nok med så kommer jeg hen til dig. Du kan stole på jeg har det meget bedre end hos Lars, jeg længes rigtig nok lidt efter Eder, men det kommer jeg nok over med Tiden, kære Gertrud der er noget jeg ikke vil skrive om men fortælle dig når jeg kommer der ned. Hils endelig Thyra mange gange fra mig og sig til hende at hun skal nok få en Arbejdstaske af mig, men det bliver ikke for det første for jeg er ved at strikke et Par Strømper til mig selv da Moster ikke på nogen Måde vilde tro at mit Tøj kom. Hils også Martin mange gange fra mig at han skal endelig skrive til mig snart.

Hils Mads Antons fra mig. Og Søren Jensens Kone og sig til hende at jeg kommer der ned i sommer, Så kommer jeg hen og besøger hende. Få endelig lov til at Thyra må komme her op i sommer, det er vel i August Dagmar kommer hjem, kære lille Gertrud skriv nu endelig snart til mig. Moster har sagt at hun undrede sig over at der ikke var kommen Brev fra dig, men jeg undskyldte dig og sagde at jeg skulde skrive først. Laust har i Dag skrevet til Lars ret en Venskabsbrev og en venlig Hilsen fra mig, men min Venlighed over for ham kan gerne skrives med et rundt Tal. Lad nu snart høre fra dig og skriv så endelig om det er sandt hvad Lars skrev, at det var din Skam dernede hvilket jeg nu slet ikke kan tro nogen siger andre end hans Slægtninger. Sig til Thyra at næste gang skal jeg skrive et lang lang Brev til hende, jeg får ingen skrevet denne Gang du kan jo lade hende læse din. I skal ikke bryde Eder om det er skrevet så grim for når jeg skal skrive meget må det gå rask. Send endelig et Brev indeni min, til Bestemor.

en meget venlig Hilsen  
Kirstine Flyvholm.

Bestemor talte om at du havde lovet hende en flaske saft-  
husk endelig det, ellers bliver det rent galt.

Jeg kan hilse dig fra Bestemor jeg var med Moster derhenne i Går da var det hendes Fødselsdag hun blev 86 År.  
hils Karen Poulsen.

Harbøre den 10 Maj 1898

Kære Søster!

Vi have i Dag modtaget et Brev fra Lars Hebsgård, en meget flinke Brev kan du tro, det glædede ham meget at Moster Hanne vilde følge med, ikke mindst efter det skete da han nødig vilde ønske nogen Misforhold fordi de unge begik en Dumhed. Kære Gertrud jeg ved ikke om Brevet når dig så tidlig at du kan få lov til at komme på Stationen for at tage imod os, jeg tænker vi kommer Fredag Aften. Kære lille Søster det glæder meget at høre at du kommer godt ud af det med din Madmoder og hendes Plejedatter. Vi lo meget af dine Karklude, Kjære Søster jeg har det så godt her imod som hos Lars, Moster siger næsten aldrig andet til mig end bette Kirstine og Laust er så god ved mig.

Skynd dig at give Thyra Brevet.

Jeg er meget ked af at komme hjem til Lars, men der er jo ikke noget at stille op imod hans-----Pis og hans Fedt-----  
Kære lille Gertrud, der var noget i vejen med mig en Dag jeg var nede på Lyng. Grete har Sår i Maven, hun må ikke få andet at spise end Mælk, jeg var så underlig tilpas, der var en sær Melankolskhed over mig, jeg sad så stille. Marie var også

dernede og Kirstine og Kristian Kynde 2 til af Kresten Kyndis Karle jeg ikke ved hvad hed, og alle troede jeg længtes, men det gjorde jeg ikke, du skal ikke bryde dig om hvad jeg skriver for det går nok over, når jeg får besøgt dig og Thyra. Du skal have mange Tak for dit Brev, den var lang men jeg syntes alligevel der var for lidt, du kan gerne skrive i alle Hjørner, ja om der så kom en hel Bog var det ikke for meget. Moster havde nok ventet et brev fra dig, men jeg vil undskylde dig lille Søster, du har jo ikke tid andet end om aftenen, og du kan vist gerne have behov at sove så længe det er mulig, du talte om jeg skulde få røde Kinder, det tror jeg ikke jeg får, men måske bliver jeg lidt Federe end jeg er nu, jeg har hostet lidt, men Moster har givet mig noget Lakris, det går nok snart over, jeg har fået en Halstørklæde, den er af Bomuld men den er så køn og ligeså stor som din Silkeklæde, jeg er så glad ved den, at jeg ikke kan nænne at bruge den. Der er syet en pæn Linned til mig jeg skal da i den ned til Eder, men får jeg så nok af Lars, vil Moster selv have den, den er syet så pæn jeg har hæklet Blonder til den.

Hils Søren Jensens mange gange fra mig, mon hun var glad ved Tasken? ( Har Thyra set din Taske jeg får----ikke-- måske dog den færdig at tage med derned.

Kære Søster, jeg og Moster hen at besøge dig. ?????

Mølleren skal have Bryllup på Fredag der stod i Larses Brev at Katrine Olsen skal have Bryllup i Dag der er du vel med til Bryllup?

Moster Hanne har fået en ny Hat en Kapothat jeg måtte også gerne have fået en Hat men vi vilde først se hvad Lars vil unde mig. Kjære lille Søster, jeg har ikke truffet på flere end en af de såkaldte hellige, det var en Kone. Hun spurgte mig om jeg elskede Jesus det sagde jeg ja til, så sagde hun om jeg vilde følge ham, kjære Søster nu viste jeg ikke hvad jeg skulde svare hende, for provsten har altid sagt, at vi ingen Løfte skulde aflæge for nogen Menneske derfor tav jeg, da jeg troede at det var lige så fult som en Løfte.

Hilsen fra Hanne og Laust

og allersist en kjærlig Hilsen fra din Søster Kirstine.

(Jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal svare dem som spørger mig sådan som denne Kone. Jeg svarer min hjertens mening.

Du kan jo skrive om alting, for Moster siger, hun vil ikke se mit Brev uden der står noget hun må se.

Jeg sender 1000sinde Kys på Papiret og en til Martin

Hils ham endelig fra mig

Du må ingen lade se Brevet, men brænd det.

(-- Tak fordi du ikke brændte det (Martin Gade!!!)

Skriv endelig til Bestemor,- jeg tør ikke sige jeg har fået Brev.

Hils Mads Antons fra mig, Maren kommer jo med

herop. Hils også Søren Jensens Maren.--Skriv snart igen.

(det var hvad der var skrevet i Hjørnene (M. G.)

Harboøre den 21 Maj.

Kære Søster!

Nu kan jeg fortælle dig noget som nok vil interessere dig, Marie Vrist skal der lyses for på Søndag første Gang. Du kan stole på jeg er glad ved at jeg skal med, der er nogle der mener at hun er --- men jeg ved ikke om det passer. Krejsten er rejst hen at fiske. Niels vidste slet ikke at de vilde giftes så snart, han fik det først at vide i går da de var henne ved Præsten. Laust var med, og Moster var bedet om at komme derhen om Aftenen så var jeg ene hjemme, jeg var meget ked deraf men det gik hel godt. Jeg har fået en ny Hat til fire Kroner den er så fin i Strå det er af det fineste jeg fik den ved Eva, hun sagde at dersom min Moster havde været fuld, vilde du nok også have haft sådan en men du havde det nok knap med Penge den Gang. Båndet på min Hat er så fin, det har ikke kostet mere end halv tres ører for to Alen. Jeg skal have en ny Kjole, vi skulde have været der henne og købe i Dag, men det bliver vist ikke, for Moster er ikke rigtig rask. Kære Gertrud jeg er så glad ved at være ved Moster, jeg har det så godt som nogen kan have det. Moster kommanderer med mig alle Vegne, hun siger jeg skal være rask og danned jeg skal Lære alt hvad Moster kan, der er noget jeg er så glad ved at jeg kunde gerne hoppe i luften over, jeg må komme hen og lære at sy ved Jordmoderen dersom hun vil have mig. Kære Gertrud du kan tro jeg har Frihed imod som dig, sidste Bededag var jeg både til Kirke og Møde, og jeg går så Tidt i Ærinder og bliver borte lidt, Moster siger ingen Ting. Jeg længes efter at dig og Martin kommer i Juni, Jeg har talt med Kristen Langer og han sagde at i næste Måned kom mine penge så skulle jeg nok få dem.

Jeg sagde at jeg trængte til meget Tøj, så sagde han at jeg kunde jo låne nogle til jeg fik nogle igen en Gang, men jeg tror ingen der er som vil låne mig nogle andre end dig, Dersom nu mine Renter ikke slår til og du får dine så nogenlunde at råde for, vil du så ikke gerne låne mig så mange at de kan slå til så, så kan jeg jo betale dig dem tilbage, når jeg får mine engang, men det vil jo vare længe, men nu kan vi jo se tiden an, mine egne kan måske slå til. Grete Lyng er ikke ret meget bedre, Krejsten Lyng er kommen hjem fra Sygehuset han er meget ringe, jeg tror ikke han kan leve ret længe. Jeg er så glad ved at

være her, men jeg tror ikke Moster er rigtig Fornøjet med mig, du kender mig best kære Søster, jeg er så lidt urimelig, Moster siger at nu tror jeg, at jeg kan få alting i en Gang.

Hils Nikoline fra mig og Søren Jensens Kone og Maren og sig til Maren at jeg skal nok snart skrive til hende. Martin skal du endelig hilse fra mig sig at han skal skrive til mig Snart. Jeg tænker du taler Tidt med Thyra, i to kan have det godt med hinandens Selskab. Hils Mads Antons.

Jeg kan hilse dig fra Marie til Ole Broes hun var herinde på Torsdag, hun spurgte om hvorfor du ikke vilde komme hen til hende. Jeg har været henne til Søren Højs, lille Jane må komme hen til mig et par Dage. Nu må jeg snart Ende mit Brev med mange kjærlige Hilsner fra din hengivne Søster Kirstine.

Jeg er ene hjemme de ere til Kirke, jeg må komme til Møde i aften, Klokken er halv Et jeg skal hen til Kristen Neses efter Mælk til de kommer fra Kirke.

Nu håber jeg du vil skrive ret snart til mig ellers får du Skældud når du kommer herop det er da en Trøst at du kommer.

Jeg kan også hilse fra Marie---og en venlig hilsen fra Moster  
til dig.

Harboøre den 9 juli.

Kære lille Søster!

Jeg begynder at længes efter Brev fra dig, hvordan kan det dog være at du aldrig skriver til mig, det var så rart før, jeg kunde næsten glæde mig til Brev hver Uge, men nu længes jeg efter at høre fra dig, det er lidt ensom for mig når jeg ikke kan få brev fra dig jeg har ventet og glædet mig til at Thyra skulde komme i Dag, men der kom ingen, nu er Modet ved at falde i Dag for mig så jeg tog til Pennen for at se om det ikke kunde hjælpe, jeg har fået en dejlig paraply til 5 Kroner den er pæn kan du tro. O hvor jeg vilde blive glad om du og Martin kom med herop, men det kan jeg vel slå af mine Tanker.-

Onsdag den 13 Juli

De ere ikke kommen endnu, men nu den anden Dag talte jeg med Peder Jensen og han sagde mig hvordan de vilde komme hertil, at Per Hav skulde køre med dem på Søndag, der kunde du da komme nem herop med ham det vilde jeg så gerne. Jeg har givet lille Sine min store Dukke og lille Dorthea den anden så nu er di da væk. Derpå har har givet Moster min Sjal den med alle de gammeldags Blomster på for hun syntes den var pæn og så gav jeg hende den, og derfor vil hun give mig Jersiliv til en 3-4 Kroner så der er da ikke så meget tabt for mig når jeg får den til min Silkestrivede Skjødrt. Marie til Ole Broves hun har vist T. Tæring hun må ikke Tjene jeg vilde gerne om du ikke vilde skrive et lille Brev til hende. Nu er det synlig for alle at Marie Vrist snart får en lille. Moster var henne på Vrist den anden Dag da sagde Grete at man kunde jo nok tænke at det ikke var for ingenting at de havde giftet dem denher Tidårs. Marie Lyng skal hen og Tjene hos vores næste Nabo i Vinter, og Kirstine skal hjem. Nu er Krejsten til Søren Lyngs så rask at han kan gå lidt ude men han skal ses til af Dogtoren 2 gang daglig. Nu ved jeg ikke mere Nyt denne Gang, ventende på at du og Martin kommer slutter jeg mit Brev med

Mange Venlige Hilsner Kirstine

Hilsen fra Moster og Laust Hils Maren til Søren Jensens  
fra mig.

Harboøre den 26 Juli

Kære lille Søster Gertrud!

Da jeg mærker at du Thyra og Martin ikke vil skrive til mig, vil jeg gerne spørge om i er bleven Fornærmede på mig eller hvad det skal betyde at i aldrig skriver. Nu vil jeg allerførst lade dig hvordan vi har det. Moster er syg for Tiden, hun har lagt i Sengen i tre Dage og Laust er heller ikke så rask for Tiden, thi der er gået Hul på hans fordums galt Ben.

Jeg er som jeg plejjer at være, du kender jo nok min Sygelighed bestandig men jeg ligger da aldrig til Sengs. Dernæst vil jeg gerne spørge hvad det er for nogle Narrestreger Maren og Thyra har fundet på, Thyra skrev at de kom først i Juli og nu er det sidst Juli og de er endnu ikke komne. Kjære Søster er det da din Mening at du ikke vil op og se til os før Jul, det er enda en lang Tid dertil, jeg er meget ked af at du er syg, jeg tænkte nok at det skulde blive for hårdt ved dig nu, hvordan har du det ellers dernede, ved du hvad jeg tænker,: Jeg tænker at når du har fri en Søndag går du og Martin hen og tar Thyra med hen til Søren Jensens og der går det svår til, så må i ud i Haven at plukke Bær, jeg vilde gerne jeg kunde følge med Eder, men det kan jeg nu ikke, så glæder jeg mig des mere til at komme derned, jeg vilde gerne vide når Søren Jensens Blommer er Moden for så vil jeg derned, bare jeg kan vente så længe, men det får jeg, for når jeg siger til Moster at jeg skal komme med en Pot Blommer så siger hun det var li Sager det. - Du skal have mange Tak fordi at du vil sende Bærene, jeg sagde det til Moster, hun sagde : der kan vi høre, jo Gertrud er en Karl der kan gøre Redelighed, jeg skal hilse dig fra både hende og Laust og sige dig Tak men husk endelig når du sender dem samtidig at sende et Brev til os sådan at vi kan få det at vide, at de ikke skal ligge i Lemvig og blive ødte. Jeg var til Gilde til Lyngs sidste Søndag. Grete fyldte sidt År, vi har vendtet Thyra og Maren hver Dag, men nu tror vi ikke de kommer herop. Kære Søster du skrev i dit Brev at i vilde blive Fotograferede



sammen, det er jeg glad ved så får jeg da Eder Fotografi begge to. Posten er her straks så jeg må slutte mit Brev med mange Venlige Hilsner fra din Søster Kirstine Laursen.

Efterskrift. Posten kom ikke herind i går, derfor kan jeg få Tid at skrive mit Brev fuld. Moster vilde gerne om du ikke kunde sende Bærrene med Dagvognen fra Humlum eller også at Thyra kunde vende så længe at de kunde tage dem med herop. Nu længes vi efter snart at høre fra dig det er længe imellem vi får Brev.

Hils endelig alle mine Venner og bekendte fra deres Kirstine.

-----Hastværk er Lastværk

Harboøre den 28 August

Skriv endelig straks igen jeg skal have Tøjjet på Mandag

Kære Søster!

Du skal have Tak for den Tid jeg var hos Eder - Hils Hanne og sig hende mange Tak. Jeg er lykkelig og vel kommet Hjem endskjøndt med meget Vanskelighed da jeg kom til Humlum måtte jeg vende i halvtredie Time på Dagvognen, inde i Dagvognen var det så varmt at jeg fik Hovedpine, og da jeg kom til Lemvig måtte jeg slæbe alle tre Pakker fra Vognen og om i den Gård hvor posten holder og sagde at de skulde sende det Dagen efter med Posten, det lovede de. Så gik jeg om til Lars Bruuns(?) og der fik jeg min Kaffe, det var god til mig kan du tro oven på al den Rumlen, så snart jeg var færdig kom der nogen kørende den Vej til Harboøre. Jeg skynde mig om jeg kunde nå dem da jeg havde nået dem kjørte de rask forbi, så traskede jeg afsted, jeg var ved godt Mod og gik en god tid, så kom der en forbi på en Tørvelæs, han spurgte om jeg vilde op og kjøre, ja det vilde jeg da gerne, men hvor jeg fortrød det, thi aldrig har jeg været oppe på sådan Skumperi, da jeg kom af i Hygum, havde jeg sådan Mavepine at det var forfærdelig, jeg var ikke ved Karen om Natten, jeg gik til Moster Maren, og der var jeg om natten og ventede på at Bærrene kom med Posten, men de var ikke med, han havde sat dem af i Hygum. Så traskede jeg derop efter dem, det var en sæj Tur. Moster Maren er meget bedre nu. Jeg skal Hilse dig fra Maren Flyvholm, de og Børnene har været her henne i Går. Laust er så stor han er seks år, og den anden kan tale, og lille Gerner er to År, jeg har næsten aldrig set så sød en lille stump, han kan løbe så det er en Lyst og begynde at tale, du kan ikke tænke dig sødere Børn end deres. Maren er godt Fornøjet og Børnene var så pæne, den lille var i Sødt Fløjels-tøj og de andre i brune Klæder med hvide Matroskraver og en lille hvid Krave indenfor med en broderet Anker på af gul Silke, de rejser hjem på Søndag, men de rejser om ad Vemb for at få nogle Bær med hjem så du kan ikke få talt med dem, men hun vil skrive til dig straks hun kommer hjem, hun siger at nu har de det så godt som nogensinde før, han går på Arbejde og hun passer Børnene de bor i en Kjælder, hun siger de har det så findt med nogen lange Gardiner for Vinduet og deres Vinduer ere ikke mere end halv over Jorden.

De har en Stue en Sovekammer og en Køkken og en lille sted hvor hun hækler for fremmede, sådan hun hænger det op i hendes Vinduer, jeg så noget hun hækledede, det var ligesom en spænde Krave med hækledede Ærmer i det skulde koste 125 øre til Sermiser.

Krejsten havde i førstningen noget streng Arbejde og lidt Fortjeneste, nu er det nok lettere og større Fortjeneste.

Maren vilde bestemt, at jeg skulde komme til Esbjerg til dem når Harboøreboerne rejser til Møde i Skanderup til Efterår, men det tror jeg bestemt ikke at jeg må.

Nu kære Søster hvordan går det med at jeg skulde ned til Søren Jensens en Månedes Tid du har vel ikke talt med Maren siden, jeg ved ikke rigtig hvordan det kom i Snak, at jeg skulde derned, jeg sagde det vist i al Fortrolighed til Moster jeg må gerne komme dersom vi kan gøre dem nogen Tjeneste med det.

Hils endelig Ane til Søren Jensens og tak hende fra Moster for Bærrene.

Hils også Maren mange gange fra mig. Jeg tænker at du går over og får at vide enten jeg skal derned eller ikke. Jeg var ene hjemme den anden dag, de vare til Begravelse til Kr. Neeses, lille Stine er Død, jeg var også bedet. Jeg skal Hilse dig fra Marie Broe hun vilde nok skrive til dig enskjønt du ikke havde Fortjent det sagde hun, hun er blevet tappet 3 Gange, jeg skal også Hilse dig fra Eva og fra Moster og Laust og sige mange mange Tak for Bærrene. Jeg må få en ny Kjole snart, men Moster siger at hun synes den skal være Lyst istedet for sort, hun siger der er så mange der siger at det er sært for så ung en en at gå i sort altid, nu må du snart skrive hvad du synes, jeg vil gerne vide din Mening. Skræderen kommer nok om 12 Dage, så vi skal have Tøjjet, jeg må råde mig selv hvad jeg vil have. Der var Børnefest i Klitterne i Går, jeg var med. Jeg har ikke været henne ved Bestemor med Saftet end nu Moster og Moster Maren siger de tror slet ikke at hun får noget deraf for Grete har intet, og så tror de at hun tager det fra hende, er det ikke synd, men jeg vil alligevel give hende det. Hils endelig Mads Antons fra mig og Thyra og Poulina, jeg ventede noget med at skrive, fordi jeg troede jeg skulde kunde få Tid til at Hækle nogle blonder til Dig, men det fik jeg ikke, jeg skal nok sende dig dem. Nu tror jeg ikke jeg har mere at fortælle dig men nu en venlig Hilsen fra din Søster.

Du skal ikke hilse Karlen. Kirstine.

Hils endelig Martin fra mig, jeg glemte at sige til ham om Ostene, men vil du nu ikke Huske at sige det til ham, han må gerne sende tre Ost snart, de må endelig ikke være revnet, han skal ikke betale Fragt men sende dem til Vrist Brugsforening Harboøre pr, Lemvig.

Jeg kan Hilse dig fra Karen hun har været her i nat

Undskyld Skriften thi Hastværk er Lastværk. Skriv Snart.  
Harboøre den 31 August.

Kære Søster.

Jeg vil nu tage til Pennen for at lade dig vide, at jeg er nogenlunde rask og har det godt. Nu har jeg fået Tøj til en ny Kjole, men det er sort, fordi Moster kom til og så at min sorte var meget for ringe, det er så smuk, det er guret med noget som om det var Silke, det glinser sådan, det har kostet 1,90 Øre Alen, jeg måtte råde mig selv enten jeg vilde have det eller glat sort Tøj til med hvid Silke Vest på, men jeg tog dette her så har jeg fået Tøj til to nye Forklæder, der en mørk Bomulds til at gå med hver Dag, det skal syes med Smæk, ved den anden en lille Sirtses, jeg skal have Blonder ved samt en lille Silke Tørklæde der har kostet 2 Kroner, jeg har også prøvet en ny Kåbe i Lemvig til Bekgårds, der handler de meget i Butikkens anliggender.

(--- Man forstår at Laust Nees og Moster har en Butik i Harboøre (M.)----- så der fik vi det noget billigere min Kåbe kommer snart, den er lyseblå, den har kostet 14 Kroner, den er så nydelig, den klæder mig så storartet godt, der var en brun og sort spraglet, jeg måtte have fået, den skulde koste 17 Kroner, men den klædte mig så grim og den kulør kunde jeg ikke lide derfor tog jeg den blå, men Moster tror ikke at det er noget godt Tøj, det er det eneste Fejl.

Min sorte Kjole skal Fores med Serting jeg sagde i Dag til Moster om hun ikke troede den vilde koste 20 Kroner, men hun tror den vil koste 25 Kroner, jeg fik også Tøj til to nye Linneder.

Det er Dovles og det er jeg glad ved, det var markedsdagen vi fik det, vi var allesammen til Marked, og så var Mads Korsgård i Butikken Laust og Moster var kørende med Mads Hou, de var fem på Vognen så jeg kunde ikke køre med dem, jeg kørte med Krejsten Jakobsgårds. Vi kørte hjemmefra Klokken 3 og vi kom ikke hjem før klokken 3 halv fire om natten, det var morsom kan du tro, vi kørte på Karruselle mange mange Gange og drak Kaffe og Sodavand og Portvin så det var en Lyst, spiste Pærrer og Blommer og så Rædselslagene ved Kuba og den stakkels Fange "Drejfus" på Djævleøen vi morede os kan du tro og det alt sammen på Karlenes Bekostning, jeg satte ikke mere end tyve Ører til, jeg fik blandt andet fire eller tre Glas Portvin hver glas kostede 25 Ører. Førend vi kørte hjem var vi inde i en Butik med al slags Udsalg af Frugt jeg måtte spise al dem Dadler jeg vilde have, det var en der hed Gadegård der gav det jeg kendte ham Slet ikke, men jeg spiste næsten ingen for jeg kunde ikke lide dem. Jeg tænkte der skulde du lige have været for du kan jo så godt li dem.

Nu tror jeg vil slutte mit Brev med mange venlige Hilsner fra din Søster Kirstine Laursen.

Jeg skal hilse dig mange Gange fra Moster og Laust.

Da vi kørte hjem var vi inde i Kroen og få os en Omgang vi fik en glas vin- Hov og en Karl fra Bruuns.

Der var en der spurgte Laust din gamle Kæreste og dig ikke have været Kjærester det var Karl Jakobsgård som spurgte mig, jeg sagde naturligtvis ( Nææj) vi morer os meget mere herovre end nede hos jer

Portvin og en kop Kaffe der var Laust

Jeg er heller ikke rigtig Rask i Dag, jeg har så ondt i min Ryg, det har jeg aldrig haft før, men det går nok over igen, ellers kommer jeg mig godt. Lev Vel Kirstine

Hastværk er lastværk.

Jeg håber du taler med Thyra inden hun rejser her op. Jeg skal hilse dig fra Moster og Laust. Moster får ikke skrevet denne gang, for vi har så travlt og hun er ikke rigtig rask.

Her kan du se en Prøve af min nye Kjole.

Harboøre den 20 September

Kære Søster Gertrud!

Tak for dit Brev og Fotografiet, det er nydelig jeg vilde gerne have beholdt den anden, men det må jeg jo ikke. Vi er Rask så nær som Laust hans Ben er lidt gal. Kære Søster du kan stole på jeg er glad ved at være heroppe. Laust og Moster ere så rare, i Går stod jeg i Butikken hele Dagen og vejtede af, så da jeg var færdig sagde jeg til Laust:er du nu ikke glad ved mig fordi jeg har vejjetså meget op, så sagde han jo jo det havde han da altid været, ellers var jeg da ikke kommen herop og så lo han ad mig, jeg har mange løjjer med disse to gamle Fyre. Du kan tro jeg vilde gerne ned at besøge Eder når jeg ikke skulde til Lars til Barselgilde det er jeg ikke så glad ved fordi den lille ikke skal kaldes op efter Moder dengang vi fik at vide at den skulde hedde Ane Kirstine sagde Moster, at nu havde hun aldrig hørt noget så uforskammet før, hun sagde at hun troede næsten ikke at jeg måtte komme derned ene for det samme, jeg ved ellers slet ikke om jeg kommer derned så det kan du ikke få at vide, Laust vil hverken sige ja eller nej, han siger det er tidlig nok at sørge når Indbydelsen kommer. Jeg håber Naturligtvis på det beste.

Kjære Søster det gør mig ondt at du er mere Syg, hvad mon det egentlig er du fejler, hjælper Medisinen slet ikke, det er længe siden jeg holt op med at tage noget hverken Mælk eller Medisin får jeg nu, jeg er så rask som jeg har været før, jeg tror næsten det er Humøret meget, der har manglet før. Nu er det blevet Alvor at jeg skal have min skjæve Tand af en Gang når jeg kommer til Lemvig. Du kan stole på min nye Kåbe er pæn,

jeg ved ikke bestemt om jeg får en ny Hue til 6 Kroner, men jeg tænker det, jeg talte med Grete Vrist den anden Dag, hun sagde at jeg havde fået din og Martins Fotografi hun sagde, det var enda sært de vilde på et for når de gjorde det, sagde man, at de ikke fik hinanden, jeg lo ad det kan du nok tænke. Jeg har fået et ny Tørklæde, til halvanden Krone, til mit Hoved sådan en Tavleret aflang. Jeg får vist en Kjole ud af min nye grå Skjørt til Vinter besætningen skal tages af den, og så tager vi det Tøj jeg har til Liv og får så noget ny til Ærmer på den Måde får jeg så en Kjole deraf.

Nu skal Marie Mollerup snart Giftes der bliver udlyst på Søndag, så vilde jeg gerne om du ikke vilde sende hende en Kort med Lykønskning på, det var da altid et Bevis på Hukommelse. Nu til Vinter skal Kirstine Lyng til Lemvig at lære at sy, hun skal give 50 Kroner for i Vinter jeg vilde gerne have lært at sy, men det har jeg ikke råd til for det første mine Penge jeg får i Jul er allerede givet ud.

Moster siger at sy, det er det jeg er best til af Alting men jeg kan vel ikke engang tåle at sidde så længe.

Kjære Søster jeg håber at du brænder alle disse Breve, hvem ved om ikke en, en Dag når du er i Marken kunde gå til at kige lidt deri. Jeg har tit sagt til Moster at hun skulde lige vide hvor jeg skal hen til Sommer, jeg vil ikke sige hende det før du kommer her op til Jul, jeg håber du vil holde Ord, at vi kommer på Højskole, det vilde jeg meget gerne.

Kjære lille Søster Gertrud, du kan sandelig tro det er morsom her oppe om Lørdag Aftenen så når vi går hjem fra Møde siken Løjjer vi holde. Moster og Laust vil drille mig Dagen efter med at jeg komme så sent hjem. Det kan gerne være men det er ikke så nemt at svigte en godt Laug, det ved du da af Erfaring. Moster skriver nok en Lang Brev til dig snart, der står nok noget meget morsom i om mig-ha - ha - du skal ikke være bange jeg skal nok passe på mig selv kan du tro. Hvordan i Alverden kunde du gjette hvem jeg var med til jeg har så vidt jeg husker ikke skrevet om det han er forresten også en pæn Karl, nu er han til Mønstring men det varer ikke mer end en Måned, så kommer han hjem igen, nu nok af alt det Vrøvleri men søde Pige, skriv endelig straks om du har Tid, hils endelig Maren Jensen fra mig og Mads Antons. Nu må jeg slutte mit Brev med mange Venlige og kjærlige Hilsner fra din Søster Kirstine  
Hastværk er Lastværk

Harboøre den 10/11 1898

Kære lille Gertrud

Du må endelig undskyldte at jeg ikke har skrevet før men jeg har næsten ikke haft Tid. Du fik vel Hanskerne og Kammen jeg viste ikke hvor jeg skulde gå hen og få sådan noget sort til Kjolen derfor lod jeg det være ved du hvad Hanskerne kostede, de kostede 55 øre og Kammen 20 øre jeg kom ikke hjem før tirsdag fordi Vejret var så grim og Tirsdag Morgen fulgte Lars med mig op til Stationen og med Toget var der så mange da det jo var Novemberdag, Niels Villadsens Kones Søster Lise hende kender du vist godt rejste til Hygum Præstegård at tjene et År hun skal have til Løn 1,25 Kroner. Der var en Mand i Humlum som skulde køre hendes Skab til Lemvig, og så kom jeg op at køre med dem, da vi kom til Lemvig traf det sig så heldig at Kristian Klemmesen var i Lemvig og så kom jeg op at køre med ham hjem da vi kom nær hjem mødte vi Kirstine Lyng som gik hjem fra hendes Tjeneste og så blev jeg buden til Fødselsdag hos hende denne aften så jeg kom lige hjem og fik noget at spise og så afsted igen men nok er det Moster sagde, at de var meget glade ved at jeg var kommen hjem, om aftenen morede vi os Virkelig godt, Kjære Søster nu vilde jeg gerne om du ikke vilde sende mig din og Martins Fotografi og jeg måtte give Kirstine den fra dig hun er min bedste Veninde heroppe. Den 20 November er det Maries Fødselsdag og så skal jeg også til Gilde der. Jeg kan hilse dig fra Martin, han var heroppe i går men ikke hos os, han var på lyng og gik derfra til Kirke og til Møde om aftenen. Moster var til Kirke om Formiddagen og til Møde om Aftenen jeg var der kun om Aftenen og havde nær ikke fået talt med Martin vi var på vej hjem, men så kom vi i Tamker om at det vist var klogest vi gik tilbage igen, og så traf jeg Martin som lige straks skulde afsted, så der var ingen Tid til lang Samtale. Det første Moster mig med om Morgenen var : Det var grov at Martin ikke vilde komme herom ad vi havde ventet ham og vi havde fået vores Sengeklæder hjem at skulde ligge i. Jeg skal hilse dig fra Moster og Laust.

Vil du ikke Hilse Maren Jensen at hun skal endelig skrive til mig, så snart hun kommer i hendes ny Plads. Hils også Hanne og Mads Anton og sig Tak for den Tid jeg var hos Eder. Jeg glæder mig til Julen når i kommer herop.

Moster og Johanne til Søren Lyng er henne og besøge Moster Maren så jeg må slutte for jeg skal ind i Butikken og Vejje lidt op .Skriv endelig snart igen mange Venlige og kjærlige Hilsner fra din Søster.

Kirstine Laursen. Harboøre pr. Lemvig.

Tirsdag Aften Kl.7 1/2 1898

6/12

Kære lille Søster!

Tak for dit Brev, allerførst vil jeg lade dig vide hvordan vi har det med Helbredden, Laust og Moster ere som før, jeg har været meget Syg i den sidste Uge, jeg har lagt til Sengs i tre Dage, jeg var meget Syg, jeg kunde ret selv mærke Sølleheden det gjirde så ond i Siden og det var som om det var så tomt og så sølle og jeg kan mærke at dersom det bliver til et Tilbagefaldefter så lang Tider Raskhed vil jeg måske ikke kunde leve ret mange År, men dersom det vil vedblive at være som i gamle Dage kan jeg måske leve den almindelige Alder ud men jeg tror dog at min gamle Sygdom vil gøre Ende på mit Liv thi jeg tror aldrig at jeg bliver andet end en Stakkel med et ulægeligt Sår nu du må aldrig sige det til nogen thi kære Søster alt beror jo på Guds Velsignelse--- Jeg har det jo godt de er gode ved mig og Moster siger vi vil nok have noget godt af dig når du er Rask men når du er Syg skal vi nok være gode ved dig, og jeg lider jo heller ikke ont imod så mange. Kære Søster jeg ved ikke om der er begået en Forandring med dig du skriver altid så alvorlig Formanende til mig og jeg vil godt tilstå at jeg ofte følger mine Syndige Lyster men når du bede for mig og jeg i Aften når jeg kommer til Sengs vil bede min

kære Fader i Himlen således således tør vi arme Mennesker jo sige om Tilgivelse for Jesu Skyld vil han nok for sin store Barmhertighed og Kærligheds Skyld i min relsers Navn Skenke mig Freden og den evige Salighed. men når jeg fristes til at begå en Synd angre jeg det gerne altid bagefter og beder men alligevel vedbliver jeg i Synden men jeg må klynge mig til Gud thi uden ham kunde vi slet intet gøre -o- bed for mig kære Søster at jeg kan ved Jesu Hjælp blive Frelst og vige når Fristeren kommer og vil lokke mig til Synd da må vi bede Gud om at han vil bevare os fra alt ont så skal vi se det gar kære lille Søster Moster taler Tid om, om jeg aldrig vil til Alters o jeg kan ikke rigtig forstå det - o - Søster dig tør jeg betro alt - forstås der ikke ved det at man ydmyg Angre sin Synd der kan hente Tilgivelse -o - jeg vil i Aften bede Gud om at tilgive mig og ikke alene det så sandt hjælpe mig Gud - modstå Fristelsen. Moster sagde: uden i æde mit Kød og Drikke mit Blod komme i ikke ind i Guds Rige og det slog ind på mig. Nu vil jeg med Guds Hjælp ikke lade det blive ved gode Forsætter men til i Virkeligheden at blive et sand Guds Barn.

Fra din Søster Kirstine L.

Brænd Brevet for her står jo meget ingen må se

Harboøre den 20/12 98 Kl. 9 1/2 Aften

Kære Gertrud

Jeg vil i en Fart lade dig vide hvordan vi har det. Kære Søster, du kan stole på at vi har travlt nu til Julen, det er er ikke ene Narværk vi har en forfærdelig Handel i Butikken, to kan næsten stå bunden der hele Dagen og den tredie sommetider også, Moster siger at det lader ikke til at vi skulde komme nogen Vej idet inden Jul, men det gør vi vel nok, vi skal ikke før på Fredag, og så har vi ikke andet end lille Juledag at gøre rent i men vi bliver nok Færgig, hvorår mon vi kan vente Eder, Jeg glæder mig til det. Kære Søster vores Bestemor er død og Lars Hebsgård er bedet til Begravelse. men vi skal ikke med. ingen af hendes Børnebørn skal med Lars Hebsgård skulde jo lade dig vide det, det synes jeg var sær. Jeg var henne på Vrist i Aften med Kranse, og se hende, hun ligner sig selv Fuldstændig hun er så pæn, hun ser ud som en på 50 År. Hun skal begraves på Torsdag. Moster og Laust skal til Begravelse, og er jeg ene om Rådet, Per til Ole Neeses skal herhen og være Butikskarl, og han sagde at jeg skulde ikke bestille andet end lave Mad, vi vil have ene Pandekager og sådan noget. Nu nok om det.

Vi har stor Sorg, Trine til Mads Korsgårds er så Syg og Døden meget nær, Hun har fået en lille Pige og derefter Barselfeber de havde Dogt. Jensen og Dogtor Bus næsten lige efter hinanden først Jensen derefter Bus som sagde at hun havde Skarlagensfeber istedet foe Barselsfeber hendes Mave er svulmet op sådan at hun er ligeså tyk nu som før hun havde gjort Barsel. Hendes lille Pige er oppe til P. K. Kruses, og Jens og Laurits er omme ved Grete de var omme ved Trine i Dag men hun kunde slet ikke tåle at se dem. Alt Håb er ude og de venter meget på at hun skal dø, hun pines så Forfærdelig ja så grusom at de venter med Længsel, hun sagde til Laust at Dogtoren sagde enda at hun ikke kunde leve længer end til Dag og nu er Kl. snart 12. De give hende Opium for at lindre men det gør ingen godt. Jeg skal hilse dig fra Moster, hun har ikke Tid til at skrive hun er rent skidt hun er så fornem til det er nok. Laust er også træt og det er såmæn ikke så sær, jeg har haft så ont i mine Ben i Dag, det er efter al den Traven, her er aldrig Ro. Nu må jeg slutte med mange Venlige Hilsner og en rigtig glædelig Jul. På Gensyn Kirstine Laursen. Hils Thyra, jeg får vist ikke Tid

til at skrive

Hastværk er Lastværk!

Harboøre den 26/12 1898

Kjære Søster

Jeg skulde skrive til dig og lade dig vide at dine- Penge er kommen til Lemvig og du skal komme og herop så snart du nogenlunde kan, for der stod i Skrivelsen at dej og Laust i skal møde på Kontoret en af de første Dage i Terminen. Skynd dig nu at komme, jeg venter dig og Martin. Jeg vil derfor slutte, da jeg så ingenting har at skrive om, for nu kan vi jo snart tale om alt.

Trine til Mads Korsgårds er i bedring over al Forventning.

Hils alle mine Venner og Bekendte og særlig være du og Martin hilset på det venligste fra din Søster Ane Kirstine Laursen Flyvholm

Jeg skal hilse fra Moster at Martin kommer da vel med herop

det ser vi gerne

Dersom du har penge nok, kom så med en lille Julegave til moster.

Kirstine

Nogle Data (M.)

Madsine f. Nielsen Vrist 28/6 1851-- død 27/4 1893

Laura Flyvholm Hebsgård f. 2/12 1892 død 5/12 1892

Lars H.S.A. 1862---1913

Harboøre den 9/1 1899

Kære Søster Gertrud!

Nå hvordan har du det efter Rejsen med så mange Tusinder---godt kan jeg vel tro, men du sendte ikke den Bog tilbage som du skulde, derfor skulde jeg hilse dig fra Laust, at han så helst snart den kom. Jeg har såmænd haft det godt siden du Rejste, jeg har været til så mange Sokoladegilder 1 til Søren Lyngs 1 til Jens Dobbers og så nede på Lyng skulde jeg have været den anden Aften Lørdag, men Moster skulde hen på Vrist og de skulde dele Arven efter deres Afdøde Moder, de fik 20 Kroner hver og så det smulle Klæder hun havde, det vilde Moster ikke have af, så fik Marie Vrist og Marie Lyng 25 Kroner hver det havde hun sagt at de skulde have, og Marie Mollerup hendes Dragkiste. Altså det var Lørdag og de skulde til Josef Gajs og så til Julegilde samme aften, og jeg måtte så blive hjemme til Lukketid og så gå dersom jeg vilde, men Laust havde været i Lemvig den Dag og Moster havde

Bagt nogle Småkager, og vi skulde have Fremmede Søndag Aften og hele Huset var så beskidt, og så var jeg da alligevel så heldig at få skuret Gulvene og blev færdig Kl. 9 Aften, og så blev jeg hjemme. Så havde vi Fremmede Søndag Aften og vi skal have nogle i Aften igen, derfor må jeg skynde mig med at skrive. Jeg har fået Brev fra Mads Antons Maren til Julen, og nu har jeg skrevet til hende igen og til Thyra til dig på engang, nu må du hilse Martin fra mig. Niels Vrist kommer vist snart derned. Hils Søren Jensens og Maren og Hanne, hvad er hendes Efternavn det ved jeg ikke

-----  
Dersom du kan give mig 1 Krone, så kan jeg få en pæn Klæde Skjørt, jeg har nær fire Kroner

Torsdag den 12/1 1899

Brevet har lagt et Par Dage, for jeg havde rent glemt den. jeg skal være ene hjemme i Aften, det var jeg også i Aftes de er til så mange Smågilder. Nu vil jeg slutte med mange Venlige Hilsner fra din Søster Kirstine Laursen Harboøre.

Jeg vilde gerne vide Maren til Søren Jensens Hendes Adresse.

Send nu endelig snart den Bog, det kan du nok begribe at det  
har Laust med husk det nu

Harboøre den 4/2 99

Kære Søster

Mange Tak for dit Brev, jeg har også fået Brev fra Thyra, det dejligste Brev jeg har fået nogensinde fra hende jeg sender det med for at du selv kan læse det for deri røber hun hendes Kærlighed til mig. Du tager Sagen roligere og jeg skal nok trøste hende det bedste jeg kan, o hvor jeg holder af både dig og hende og derfor Græd jeg meget da jeg læste hendes Brev fra Moster. De er desværre ikke så ret fornøjet med mig for nu har jeg lagt i Sengen i nær otte Dage, men i Dag er jeg oppe siden Middag og i Går og i forgårs var jeg også lidt oppe, det er lidt trist for mig både at være syg og så tilligemed se på at disse to ældre og dvage Folk gå og have ren for ondt og det for min Skyld, det var slet ikke at forlange at de skulde blive ved, at være glade for at have mig, men nu håber jeg at jeg skal blive nogenlunde igen, jeg ynker dig meget Stakkels Søster at du er syg, men det går nok over når først vi får Sommer, Hils alle mine Venner dernede. Disse otte Dages Sygeleje er nok meget følge af Dogtorens Udtalelse.

Søndag Aften Kl. 6

Jeg er nylig kommen op fordi jeg ikke kunde tåle at ligge længer i Sengen. Jeg var som skrevet oppe i går, og jeg troede at nu var det ovre, nu bgyndte jeg at blive mere rask, men da jeg vågnede i Morges var jeg i sådan Pine, at jeg ikke kunde være til syntes jeg. I min Ryg og Bryst havde jeg så ont jeg kunde slet ikke tåle at ligge hverken på den ene Side eller min Ryg, så jeg må ligge på den anden Side hele Tiden, så kunde jeg ikke tåle det længer, og så gik jeg op, og da lå både Laust og Moster i Sengen. Jeg fik da ved Laust Hjælp Klæderne på og også lavet en tår Kaffe til dem, men jeg kommer ikke uden Døren ja næsten ikke engang uden Dagligstuedøren, jeg håber det ikke keder dig at jeg skriver så meget om min Sygdom, for dersom du var i mit Sted vilde du bedre kunde forstå det, jeg er 15 År, det er tidlig at forlade sine kære og tænk om det var dig lille Søster der skulde være i mit Sted, o ,du har glimrende Udsigter, en Martin en Rigdom, jeg derimod må nu kaste alle mine glimrende Fremtidsplaner tilside kun søge at gøre min sidste Tid så god som mulig, men er det ikke sært jeg kan ikke engang få nogle flere Penge før jeg bliver 18 År og det bliver jeg nok aldrig? Laust siger at før kunde jeg gå på Kommunen end jeg fik flere Penge, men på Kommunen kan jeg ikke gå, så skulde jeg før til Lars Hebsgård igen, men det bliver jeg nok fri for, men med Tiden når jeg træmger til det vil du jo nok låne mig nogle, du får jo rigelig Betaling når---- Nu nok om det de ere gode ved mig, jeg får en Pot Mælk hver Dag og fortærer den med god Appetit. Jeg får en Æg hver Aften til min Mellemad, du skrev om Kaffen det kunde jeg sagtens, jeg drikker hverken Kaffe eller The, uagtet jeg må få alting, jeg skal hilse fra Laust og Moster mange gange. Nu må jeg slutte med mange venlige og kærlige Hilsner, for nu skal jeg i seng igen så skriv endelig snart igen så skal jeg skrive om mere en anden Gang.

Jeg sagde til Moster at du skrev du kom herop om jeg blev mere Syg så sagde hun : det skal du ikke skrive endnu.

Hils Thyra dersom du taler med hende - før- jeg skriver.

Jeg kan næsten ikke lade være med at skrive til dig, men nu må jeg holde op for denne gang.

Kirstine Laursen.

Du får vist snart Brev fra Martin.

Harboøre den 14 Marts

Kære Søster!

Jeg siger Tak for det sidste portræt, det er pæn, du er så bleg derpå. Krejsten Lyng og Krejsten Påkjær, Jeg skulde endelig hilse fra dem og sige om de ikke gerne måtte få en med Dagmar og dig så skulde du nok få deres vist nu til Sommer. Nu har jeg fået byttet Tøjjet og fået noget Mørkegrøn istedetfor, det andet syntes Moster ikke om jeg skal hilse fra Moster, hun venter Brev, og fra Laust, nu har jeg det godt, kan du tro, jeg kommer når jeg vil og går når jeg vil, men det er værre for jeg kan heller ingen Ting bestille, jeg er så mat og Kræfterne ere ren taget af, jeg er også meget Syg så snart jeg spiser noget får jeg sådan Mavepine til det er ren forfærdeligsom det stønger, jeg har også ont for Brystet er trang og det er sommetider at det kniver at drage Ånde, men jeg er da oppe for det meste hver Dag, jeg var nede på Lyng, men jeg havde ingen Spil af det, for jeg var sådan i min Mave. Hils alle Venner og skriv snart igen til mig, det glæder mig meget. Jeg har også fået Tøj til en ny rød ulden Skjørt. Din Paraply er her, du glemte den nok hos os, jeg havde set det. Jeg vil slutte med at der ingen Nyheder er heroppe, og at jeg skal i min Seng fordi jeg er skit Tilpas. Klokken er halv ni godt. Moster er henne og få en til at Vaske for sig for første Gang. Men det er jeg glad ved, for hun er altid Syg bagefter. Jeg skal hilse fra alle i Familien. Marie har fået så meget Nyt Tøj kan du tro.

HILS ALLE VENNER OG BEKJENDTE OG SÅ MARTIN FRA KIRSTINE.

Hils Hanne Elise Maren Maren langt henne Søren Jensen--- Thyra-- Maren Hvordan går det med Jens  
Kresten. Hvordan har den H--Lars det.  
siger en Maler-----

Harboøre 1/4 1899

Kære lille Søster!

Nu kommer det første Brev jeg har skrevet ligende i Sengen til dig derfor må du undskylde Skriften. Ja kære Søster nu har jeg ligget i Sengen en 3 Ugers Tid. Vi havde Dogtor Buds her onsdag Aften Kl. 11 nu lige før Påske. Nu kan han ingen Ting gøre mere. Nu er det den visse Død om kort eller længe det ved kun Gud, men en Ting sagde til Laust det var dette at jeg aldrig mere kunde blive til noget dersom jeg kommer op nogensinde bliver jeg aldrig så rask jeg kunde bestille noget mere, ja det er hårt for mig at tænke på men jeg beder Gud om at berede mig, thi jeg er vist langt fra sådan som jeg skal være til at nå hans Herlighed, ja lille Søster, jeg vil ikke bedrøve dig kære Gertrud. Nu fortryder jeg om jeg end og ofte har været grim imod dig. Kære Søster så tvivler jeg ikke på at du kan tilgive mig, for nu er det jo min Døds seng jeg ligger på, jeg vil heller ikke bede dig om at komme op at se til mig for det ved jeg jo at du ikke kan, men du kan bede for mig :o gør det råb med mig : Jesu, Jesu forbarm dig over mig og giv mig din Nåde den hellig ånd. Ak Søster jeg er så træt af at ligge, jeg er ikke andet end en Benrad, Kære Kære Gertrud, Dogtoren mente heller ikke at jeg skulde komme i så meget Pine jeg ligger jo også for det meste og har det nogenlunde men jeg har også nogle hårde Ture når Hosten kommer, det er for Brystet Slimet er der en Masse af, og det vil stoppe mig til så jeg ikke kan drage Ånde, og det er nok det som vil gøre ende på mit Liv engang og det kan således let blive en hastig Død.

Så for tiden er det bedst for mig især nu i Påske ikke at kunne gå op ensige ud. Men Moster og Laust ere så gode ved mig som nogen kan være. Jeg har fået så meget Flynder og Småkager og en Appelsin jeg skal jo liste noget af det beste ned, men det er grumme lidt jeg kan fortære.

Hils nu alle mine Venner fra mig, nu er jeg træt og må slutte mange mange Tusinde Kys fra din lille Søster.

Kirstine Laursen.

Harboøre 1/4 1899.

Kære Søster!

Efter min Død vilde jeg inderlig Ønske at du vil give Moster af min Efterladte Arv 1000 kroner, ellers må du gøre med resten hvordan du vil. Kære Gertrud vil du ikke nok opfylde denne min Siste Ønske, jeg holder så inderlig af min Moster,

jeg har sagt hende det Kære Søster du kan jo lade Martin se mit Brev og så kan i bestemme Eder og sende mig Svar. Opfyld denne min Ønske for min Skyld. Opfyld denne min Ønske og Villie for min Skyld.

Kirstine Laursen!

Mandag Eftermiddag

Klo 2 på Sengen Harboøre den 17 April

Kære elskede Søster!

Du må endelig ikke være vred på os fordi vi ikke havde skrevet før men Årsagen er at Moster gerne vilde at jeg selv skulde skrive til dig og jeg er så Mat at jeg næsten ikke kan holde Pennen for Svie i Armen, hvilket du nok vil kunde se af den dårlige Skrift. Kære lille Søster, dersom det var for meget jeg forlangte til min Moster efter min Død så vilde jeg så inderlig gerne du vilde lade mig vide din Mening i denne Sag, jeg vil da ikke håbe at min kære Svigerbror havde noget derimod, så vil jeg også kalde ham slem, men en Ting var der virkelig i Vejen med dig lille Søster å, fortæl mig det, du ved du kan stole på mig til at Bevare en Hemmelighed for dig, det vil måske trøste dig at åbne dit Hjerte for en anden kære lille Søster, stol på mig som i gamle Dage Kære lille Ven er du ked af at komme op til Mikkel Riis, ja jeg kan så godt forstå dig, han er vist meget fedtet han er vist ikke rar.

Jeg kan nu skrive alt til dig i Fortrolighed, for du skal brænde Brevet og ikke lade Martin se det kære lille Søster, det er ikke fordi jeg har noget imod Martin, ham har jeg altid anset for god fordi at du holder så meget af ham. Kære lille Søster er du virkelig forundret over at jeg vilde give Moster disse Penge, synes du virkelig at det er for mange, det synes jeg ikke. Tænk dig lidt i mit Sted da jeg kom herop hvor let kunde det ikke have været anderledes, Moster plejjer mig med en Moderlig udholdenhed, tænk dig hvor godt jeg har det, hvor let anderledes kunde det ikke have været, jeg har nu ligget i Sengen hele Tiden siden et par Dage før Påske, vi kan ikke mærke nogen særlig forandring, ligesom jeg er bedre den ene Dag er jeg meget ringere den anden og tænk dig hele denne Tid har jeg næsten ikke spist andet end fersk Flynder og røde Grød det eneste jeg kan få Appetit til, du må tro det er lidt jeg har spist, først i den senere Tid har jeg kunnet spise et halv Mad til min The om Morgenen så forresten ikke mere Brød hele Dagen, ja Moster har endog lavet Buding til mig. Ja, jeg har det godt og dersom at du var i mit Sted tror jeg at du med glæde vilde give dem det. Kære lille Søster tro endelig ikke at mine kære Plejeforældre har bedet mig derom nej tværtimod, de vil at jeg skulde skrive at det var for meget jeg havde taget i Munden, og at de vilde være glade for meget mindre, men Jeg under dem det så godt på deres gamle Dage, til Tak for al den Kærlighed jeg har mødt hos dem under min sygdom ja Moster er næsten som Moder for mig hun taler så kærlig til mig om min Frelser og jeg vil så gerne høre på hende, o, kære Søster takket være den kære Herre Jesus er der begyndt at opstå Længsel efter Nåden i min Sjæl, og jeg beder kære Søster meget mer til ham nu, og jeg finder en Trøst i at bede, det er som om alt er så kold og øde når jeg ikke rigtig er i Samfund med ham.

Harboøre 18 April 1899

Torsdag Eftermiddag Kl. 5

Kære Søster bed inderlig for mig, thi intet er frygteligere end at være bange for at dø, betænk det Søster meget alvorlig, o, jeg længes efter dig Kære Søster, jeg vilde gerne tale med dig, o, jeg vilde så nødig der skulde blive Misforståelse imellem os, Kære elskede Søster, ved du på hvad Måde jeg kunde gætte at der var noget i Vejen med dig, det var den kolde Tone som der var over Brevet, næste Gang skriv da et inderlig Kærlig Brev til mig, dem er jeg så umådelig glad for, o, der ingen i hele Verden jeg holder så meget af som dig kære Søster, det ved du jo nok, tilgiv alt det onde jeg har gjort dig, tro endelig ikke lille Søster at jeg havde glemt min Bror, nej jeg har fået Hilsen fra dem, de er flyttede i en bedre Lejlighed i Stueetagen. Bror går flittig til Arbejde og lille Laust er sådan en framlig lille Dreng, nu skal han i Skole, han går alle Ærinder i Byen for Maren og hun har en stor Hjælp af ham allerede, de andre børn ere også nogle så søde, jeg har fået Hilsenen med Kresten Lilleøres Plejedatter som har tjent i Esbjerg i Vinter og hun har besøgt dem en gang imellem, hende var Maren meget glad ved, de går næsten aldrig ud i besøg til andre og Maren har jo nok at gøre med at passe 4 Børn hvoraf du jo ved at den ene er en lille en, hun sagde at hun havde været der en Dag, da havde de fået Brev fra dig om at du ikke kunde komme og besøge dem og Maren havde så sikkert ventet dig at hun satte sig ned på en stol og græd og havde nær ikke fået lavet Maden til Bror til Middag så bedrøvet blev hun. Ja kære Søster det er underlig hvor forskellig vi føres, men vi må stole på at hvad Herren gør bliver til Glæde om den synes til Bedrøvelse i Tiden.

Måske Herren på den Måde vil frelse dem fra Evighedens Fortabelse, ja kære Elskede Søster du må endelig ikke tro at jeg skriver dette Brev for at gøre dig bedrøvet nej tværtimod, jeg vilde gøre dig glad ved at skrive til dig, men det er måske ikke så slem som jeg har skrevet, du har måske ved Martins Kærlighed til dig vundet Faderens også, o gid det var således, så vil alt blive godt og Martin er så god at du kan meget for hans skyld.

Tilgiv mig Posten er her KOMHEROPDERSOMDUKAN

I hast Hilsen fra-----ssuuss Moster.--Venlig Hilsen din Søster.

Harboøre den 23 April

Kære lille Søster!

Hjertelig Tak for dit Brev det var mig til stor Glæde, lille Søster i Går var Dogtoren her, det er gået meget tilbage i de sidste Dage, lille kære Gertrud å, kan du ikke komme herop, o, se efter om du ikke kan, jeg vil så gerne, se dig endnu engang, inden jeg dør, lille Søster jeg vil gerne tale med dig, o, men kan det ikke lade sig gøre, o at vi da snart må mødes i Himlen hvor-

Hils Hanne at jeg er meget Syg, om du ikke måtte få fri de sidste otte Dage der er tilbage og så at komme op til mig.  
-----al Sorg må forvandles til glæde og vi Ewig skal synge Herren Lovsang, og al Pine være forbi, der er jo idel Glæde lille Søster ingen Mennesker er jo så rig, at det kan hjælpe når Døden kalder, da at vi kan være beredt, ja kære Søster nu kan ingen Mennesker mere hjælpe mig, men. Men Gud kan og han vil, når bare det rigtig kan blive vor Alvor at vi vil give os hen til ham, ja kære elskede Søster jeg kan godt forstå at du længes efter Brev, det gør jeg også men jeg skriver jo lige så tidt, som jeg får Brev fra dig, at Thyra fik tiere Brev end dig det kom af at det i disse Dage, har været hendes Fødselsdag, og jeg sendte hende en hvid Krave af Blonder, deraf kom det så at hun viste hvordan jeg havde det. Kære Søster det er hårt for mig somme tider at være Tålmodig nu jeg skal ligge i Sengen al Tid, Dogtoren sagde i Aftes at det var slet ingen Nytte til at jeg forsøgte at komme op jeg vilde forsøge det den anden dag men så blev jeg så syg til det var ren Forskrækkelig jeg kan næsten ikke tåle at skrive jeg har sådan Hovedpine, Moster havde skrevet et brev men hun bliver ikke færdig for Laust er i Lemvig og hun Bager lidt i Kakkellovnen og så passe Butik så at hun ikke kan få Tid, men jeg skal Hils dig mange gange så får du hendes Brev en anden Dag, skriv nu endelig snart igen eller kom selv jeg kan næsten ikke tåle at skrive jeg har det meget godt når jeg undtager at jeg er meget syg men Moster er så god og Laust er også, det er snart dem eneste jeg bryder mig om af dem herop. Nu hils alle Venner dernede fra mig mange gange. Skriv endelig et brev til Moster næste Gang. Nu vil jeg slutte med mange kærlige Hilsner til Eder alle .....Kirstine

Jeg sender mange Kys til dig. Tak for det du vil give Thyra, du skal ikke være grædefærdig jeg skal skrive så tit jeg kan og du skal ikke være ked af at gå i iseng, tænk på mig jeg kan næsten ikke sove om Natten.

men nu i Dag får jeg en ny Medicin måske det hjælper jeg skal have 2 piller Aften.

Dogtoren tror aldrig at jeg kom op mere men når så bare jeg ikke skal lide meget ont i de sidste Dage har jeg været meget syg, men jeg beder Gud om at hjælpe mig at sove og så Bønhører det tror jeg.--- Hils Martin mange gange fra mig. Skriv lige med det samme igen så er du rar lille Søster.

Harbøre den 26 april 1899

Kære elskede Søster!

Mange mange tak for dit Brev, det glædede mig meget kan du tro, jeg ser deraf, at du ikke har fået vores sidste Brev, men nu vil jeg svare dig på det lige med det samme, for så håber jeg snarere selv at få Brev fra dig, det er snart det eneste jeg bryder mig om også Laust og Moster. jeg ser af Brevet at du gerne vilde herop, det er jo også mit vort højeste Ønske, kunde det så ikke gerne lade sig gøre. Kjære Søste jeg er også ved at du ikke er ked af at komme til Uglev i Sommer du kender dem jo også meget bedre end jeg gør.

Det glæder mig at Martin har det godt i de blå Klæder, glæder du dig ikke til at se ham i denne Dragt, kommer han ikke hjem i Pinse. Kære lille Gertrud det er smukt sf dig at du vil give Thyra et Uhr fra mig, og du vil gøre alt godt, o, du har altid været god imod mig, også sidste Gang var jeg Vred, endskønt du gjorde alt så godt for mig, o, det må du tilgive mig nu for nu fortryder jeg det meget, o, nu vil vi tilgive hinanden og se at blive bedre. Heroppe er ingen Nyt, alt går sin jævne Gang så jeg kan ikke få noget at skrive om andet end om mig selv, men det er jo også det helste du vil høre om. Vi får meget Fisk både Ål og Flynder og andet Småfisk, det er jeg så hægen efter endskjøndt jeg har fået det hele Tiden siden jeg blev syg, men jeg spiser lidt. Hils alle dernede fra som jeg kender. Jeg håber at du kommer herop, få så en lille Krukke Urtekoljerne til mig i Lemvig. Nu må jeg nok slutte med mange kærlige Hilsner fra din inderlig hengivne Søster Kirstine.

Skriv nu endelig snart igen

Jeg skal Hils fra Moster at vi venter dig hver Dag. Se nu efter

Lille Sine til Søren Lyng var her at se til mig lige nu, og så gav jeg hende en bold og noget Bryssukker, hun blev så glad, hun havde så travlt, hun skulde stræbe og hjem og - Bejde Kroge det er hun nok ikke så gal til allerede.

Nu en kærlig Hilsen Kom snar

Harbøre den 15 Juni

Kære elskede Søster

Ja sålænge jeg nogenlunde kan holde Pennen lidt vil jeg skrive, Ja kære lille Søster nu er jeg rent skidt, jeg er også i megen Pine nu, o, kære Søster jeg er så glad for Moster og Laust, o, kære Gertrud husk endelig og give dem Pengene som du har lovet mig o, min Hænder ryster, men jeg synes at der er så meget at skrive om. Skriv endelig snart, eller kom om du kan få Tid.

De Allerkekærligste Lykønskninger i dagens Anledning.

Gud velsigne dig o bed for mig.

Jeg sender mange Kys, Hilsen fra Thyra

Din Søster Kirstine

(Det sidste hun skrev, hun døde få dage efter.)



Uglev den 16den 2 99

Tak for dit Kære Brev som jeg modtog fra dej i Dag, det var med stor glæde jeg modtog den men med støre jeg læste den, jeg kommer nok op og henter dig lille Gertrud du ved jo nok jeg holder meget af at rejse sammen med dig, jeg rejser til Nissum Torsdag eller Fredag og så kommer jeg til Harboøre på Lørdag, jeg går fra Nissum når jeg får spist til Middag, så håber jeg at jeg komme op at køre med en eller anden fra Harboøre, måske Niels Vrist er til Torvs den Dag så kunde jeg jo køre med ham, nu får jeg slutte mit Brev, thi jeg skal ud i Nøset og Malke Koen for Moer er en lille Tur i Byen !!!!!!!!

Hils endelig Kirstine mange gange fra mig og selv være du hilset på det venligste

fra den lille-----

Ærbødigst M. Riis-

Hils alle dem jeg og sig jeg kommer snart.