



Julen 1999



Nu dufter det af julebag
og gran i hele huset,
Min kone hun roterer rundt,
så jeg kan mærke suset.
Med bleskift og med numsevask
hun bagværk kombinerer.
Hun la´r sig ikke af en lille
snottud distrahere.



Jeg lister ind i hulen tyst,
For ik´ å stå i vejen.
For jeg har nemlig ikke lyst,
at slå i bolledejen.
Jeg vil i al stilfærdighed
til alle vor´ bekendt´
fortælle lidt om hvad jeg ved,
i årets løb er hændt.



Et dejligt år er snart forbi
med små og store glæder.
På nyt årtusind nu os vi
med stor flid forbereder.
Hvad det vil bringe ved vi ej,
men håbet har vi fået. -
Det bliver spændende, at se
når TRETUSIND er nået!



Glædelig Jul



Se det hele i farver på:
<http://home3.inet.tele.dk/chrgade/>

Til OldeKarl sagde vi farvel
i julen sidste år.

-Så underlig en julekvæld-
vi ikke helt forstår.

Nu prøver vi at værne
om den plet han havde kær.
På "Store Knæ" vi gerne
vil mødes hver især.



I marts sagde vi igen farvel
til en af vore kære.
For Gudrun's mor gik "dag på hæld",
det skulde sådan være.
"Et langt og virksomt liv på jord",
-se hvad hun har præsteret:-
en efterslægt så god og stor,
at man bli'r helt duperet!



I påsken samlede vi en flok
af denne slægt til gilde.

En festlig samling, syns jeg nok,
af store og af "lille".

En "lille" bader ser I her:

Johannes gik i vandet.

Vi andre dyppede vore tæer,
og gik en tur i sandet.



Helene og grandfætter Anders



Karl Kandborg Gade



Tina og Martin, d. 21 Aug 1999

Arets højdepunkt, det var
et dejligt bryllupsgilde.
Kandborg-Karl's forældre har
fortalt os, at det ville
være rart om alle kom
og hjalp dem med at feste,
på den gamle skole som
det var værd at gæste.

Dagmar Sofie smurt ind i
en hel tube tandpasta.



I "Kallebo" med børnebørn-
i regn og sommersonne.
For Bedstemor en dejlig tårn,
for hun er der's idol.
Forkælelse ka' alle tål'
en herlig ferieuge
hvor badeliv og mad på bål,
er noget vi kan bruge.



Elisabeth, Johannes, Dagmar Sofie, Helene.