

**Kære venner,**Hvor har vi det godt!  
Med fred i landet, i hytte og slot.  
Med hygge i huset, og masser af sul, -  
snart skal vi atter en gang fejre **jul!**

Se nu er det næsten blevet en skik,  
at jeg skriver lidt om året der gik.  
Og praler noget af børnenes børn,  
mens fru'en i køkkenet tar en tørn.



Min kones arbejde, det ka jeg li',  
især når det masser af penge ka gi'.  
Men jeg skærer ned på svinenes tal,  
så jeg ka' slappe lidt af i min stald.



Odby dam har vi fint ryddet op,  
og holdt så en fest, der var helt i top.  
På sådant kan man let få smag,  
så vi rydder videre dag efter dag.



Beretning  
om familiens tilstand ved juletid, 1997,  
og i året der svandt.



Den 30. maj fik Hanne en datter,  
men´s Peter han strålede stolt som fatter!  
en velskabt unge, hvis lige ej findes,  
den begivenhed er nok værd at mindes



”Oldekarl”

Med barselsorlov i ”Oldekarl”s hus,  
den sommer gik næsten som i en rus,  
med masser af solskin og dejlig vejr,  
vi nød at have **Dagmar Sofie** så nær!



**Helene** hun er nu blevet så stor,  
at hun sagtens kan passe sin lillebror,  
mens **Elisabeth** samler et puslespil  
vil **Johannes** gerne mer end se til!



Mette og John´s ”unger”.



Mens **Martin** har travlt i et højskolejob  
i Støvring, hvor dagene går uden stop,  
slår **Tina** sig sløs som sangstjerne **stor**  
med et band, hvor hun synger selv uden kor!



Sommertur i Bedstemors skiv.

Tre ”Older”, ved dåbsfesten,  
ved ”Oldekarl”s sommerhus.  
Dagmar Sofie D.Æ., med  
Dagmar Sofie D.Y.

Så holder vi **JUL** med Gamle og små,  
og håber, at alle vi kender må få,  
et glædeligt nytår på land og i by,  
-Kærlig hilsen fra os i Thy.  
**Gudrun og Chr.**