

Med gode venner til Bornholm en tur  
det må vi sige, er noget der dur.  
Klipper og sild og et dejligt vejr  
-en hel masse godt man finder her.  
Hentet ved døren og siden bragt hjem  
efter en uge er ikke så slem.



*Det år der er gået, er gået så godt  
både voksne og børn har klaret sig flot.  
De kærligste hilsener hermed vi sender  
med glædelig jul til alle vi kender.  
Vi håber, at vi alle får  
et rigtig velsignet næste år!!*

## Familieberetning, Julen 2001.

Kære venner!

Der er noget i luften, det dufter af jul,  
mens nisser og pynt hives frem fra dets skjul.  
Der tændes små lys både ude og inde,  
i køkkenet bager og braser min kvinde.  
Jeg lister mig stille ind i min hule,  
der vil jeg sidde og skrive og jule.



Traditionen tro vil jeg så berette  
lidt om hvad der i vor familie skete  
i året der nu snart er helt rundet væk  
og gav os en hel masse glæder i træk.  
Lidt vrøvl må I også ta' med deriblandt  
Men jeg tror, at det meste jeg skriver er sandt.



På arbejdsindsatsen jeg prøver at spare,  
så det passer så' n cirka til det jeg ka' klare.  
En del af en stald, der var bolig for dyret  
Har nu gjort sin nytte, som brænde i fyret.  
Staldpladsen er så dermed reduceret,  
og grisenes antal er nu minimeret.



Vor høst kom i hus før end regntiden kom  
Og det blev en høst som jeg ret synes om.  
Vor mark er nu grøn igen li' som den bør,  
og venter på vår li' som vi også gør.  
Men først ska vi fejre den herlige jul  
tilsammen med nisser og engle i skjul.



To baggårdsbørn midt i Århus bor sammen med deres far og mor. Når Bedstemor kalder til ferie hver sommer familien straks op til "Kallebo" kommer. Dagmar Sofie og Jens Jørgen de synger når hele fætter-kusineflokken de gynger.



Vort parløb har givet os renters rente,  
-syv børnebørn har vi, plus en i vente.  
Vor slægt er snart talrig, som alt det der sand  
vi får mellem tær'ne ved "Kallebo's" strand.  
I Odby vi samlede langt over fyrre.  
Familien fra "Roelsgaard" blir' størrre og størrre.



I januar Ebbe på Fyn kom til verden-  
en stor og stærk knægt af de bedste, det er han.  
Og Karl og Ebbe skal snart være brødre  
til en der er mindre og måske også sød' re?  
-Skønt det kan jeg nu snart slet ikke tro,  
for der findes ej nog' så go som de to.



Vi bader i solen og bader i vandet  
og tar' os en tur i skivet blandt andet.  
Ingen skal tro, at nogen får stres  
selvom vor Bedstemor hun fyldte tres.  
Familie og venner sig hygger i teltet  
hvis vejret derude er pløret og æltet.



Helene er stor og kan klare sig nem  
når skolen er slut går hun bare hjem.  
Elisabeth hun er nu rigtig sej  
hun svømmer som en fisk og sir' bare hej.  
Johannes han sir, at det er da klar,  
man skal prøve at ligne sin bedstefar.

