

Julen 2020 **Kære familie og venner**

Ja, nu er der gået et kvart århundrede, siden Inger og Mors inspirerede mig til at skrive julebreve med rim.

Nu vil jeg prøve noget nyt. Jeg blev bedt om, at fortælle om julen i min barndom, og den historie kan jeg da bruge her!

Fra julen 1994:

Kære Familien Mors og Inger,
tak for brev på poetiske vinger!
Som I råber i skov, skal I også ha' svar,
så med rim har vi nu gjort computeren klar!
Et Julebrev klarer den hurtig og let,
hvis ellers jeg kan betjene den ret.



Barndommens Jul - Som jeg husker den!

Da jeg blev spurgt om jeg ville fortælle om min barndoms jul, sagde jeg: "Jeg kan da slet ikke huske det, det er jo så længe siden!"

Men så dukker de jo op, alle disse gode minder.

Travlheden før jul. Grisen der skulle slagtes, og det foregik inde i bryggerset! Slagter Ajs kom på cykel med værktøjet i sækkelærred på bagagebæreren.

Vi havde i forvejen hentet skoldekar og slagtestige hjemme hos ham.

Jeg husker det egentlig ikke som særlig uhyggeligt, det skulle jo gøres. Blodet skulle løbe ned i en spand og alt var holdt rent. Vi skulle røre omhyggeligt rundt i det, til det var koldt. Det skulle jo bruges til "swot pøls" -blodpølse, Uhm,,,,

Der blev lavet medisterpølse og andet som blev henkogt og forsejlet. Flæsket kom i saltkarret, der var grundig rengjort og med ny salt, og stod i kælderens.

Til juletravlheden hørte også, at forrådslagrene skulle fyldes op. Roehuset skulle være fyldt og der skulle tærskes korn, så halmloft og kornmagasinet var fyldt.

Juleaftensdag var der meget travlt om formiddagen. der skulle vaskes vinduer både på stuehus og stald og der blev gjort rent overalt.

Middagsmaden var også noget særligt den dag.

Swot Pøls, Grisesylte og andre "lækkerier"! Og varm nisseøl i kopperne!

Som jeg husker det, havde tjenestepigen og karlen fri fra middag, så mor og far var ene om arbejdet fra juleaftensdags middag og nogle dage frem.

Vi, 4 børn (senere kom nr. 5 til!), kunne næsten ikke vente op, at far kunne blive færdig i stalden så vi kunne komme i gang med at holde jul.

Endelig kom far ind, vasket om omklædt! Og vi kunne sætte os om et veldækket bord til flæskestegen og efterfølgende ris a' la mande!

Så skulle der ryddes af og vaskes op, lysene på træet skulle tændes og endelig blev døren lukket op.

Et herligt syn! Vi dansede om juletræ og sang Glade Jul, Dejlige Jul, og alle de andre. Far læste juleevangeliet og vi sang et par julesalmer mere.

Og så måtte vi endelig pakke gaver op! Det var spændende. Jeg husker endnu min bedste julegave: et ingeniørsæt! Det var lige noget for mig! Senere fik jeg også drengebøger, jeg var ret glad for at læse!

Juledag var det Bedstefars fødselsdag og hele familien plus venner og naboer var inviteret til Overgaard i Uglev. Mor var fra en søskendeflok på 12 og de havde tilsammen 54 børn!! Sikke en forsamling! De voksne spiste i forskellige rum i huset, soveværelset var også inddraget! Vi var måske 20 børn om langbordet i folkestuen. Når vi havde spist kunne vi lege.

Hvor jeg beundrede de store fætre - de var nok nogle værre banditter! Nogle gange drog vi hærgende ned gennem Uglev og forstyrrede julefreden.

De voksne mænd røg tobak så man ikke kunne se en meter frem! og når vi børn havde løbet os passende trætte, var det spændende at sætte sig lidt ubemærket på gulvet i et hjørne og høre deres snak!

I juledagene var der familiebesøg, og før bilen kom til, foregik det på cykel eller i jumben med den rolige hest Luna foran!

En af juledagene var der juletræ i missionshuset, det var også en fest!

Nytårsaften vil jeg slet ikke fortælle om, for da lavede vi jo nogle ting som ikke var så godt, men sjovt var det!

Åhh, disse minder.....

Jeg fortalte søster Grethe, hvad jeg havde begået, -hun fortalte så, at for et par år siden, skulle et af hendes børnebørn også bruge sådan en historie, og Grethe havde fortalt næste det samme som jeg huskede!



Jeg er så heldig, at jeg har det rigtig godt, med venner og familie lige i nærheden og jeg har vældig travlt med mange ting!
Og vi er hidtil sluppet for smitsom sygdom i den nærmeste familie.

Det var meningen, at jeg juleaften skulle have været sammen med familien i mit gamle barndomshjem i Odby, og at mine efterkommere skulle komme her til Klatby 4. juledag - og medbringe maden!

Men nu ser det jo ud til, at Kong Coronus og statsministeren ikke tillader det, så vi må finde på noget andet!

Jeg er sikker på, at nisserne nok skal hjælpe godt til!



Alle mine kære venner
jeg hermed de kærligste hilsener sender
med ønsket om glædelig jul i hvert hjem.
Vi ved jo ikke hvad næste år bringer,
men håber da på, at "beskyttende vinger"
må gi' tryghed til alle i tiden frem.

Glædelig jul til jer alle fra Christen

<http://kallebogade.dk/Jul/Julebreve.html>