

I femogtyve år har min viv
som dagplejer gået og brugt sit liv
-og styrket familiens finanser!
Det fejredes på kommunens kontor,
hvor der dækket blev det helt store bord,
-vi nød det med alle sanser.



Julen 2004



Nu nærmer julen sig snart igen
Så jeg fatter om den elektroniske pen,
og skriver med kejtten på rammen.
Så venstrehåndsarbejde bliver det nu,
den højre var nemlig gået itu,
men er nu igen syet sammen!



At gamle og unge i Odby, de trives,
derom ku' der sikkert romaner skrives.
I år holder de juleaften sammen .
Så kan de hygge sig inden døre,
ingen skal ud på vejen at køre.
Må det bli' en med aften med fryd og gammen!

Et sidste farvel vi måtte tage
med moster Inger, før hun var mæt af dage.
Vi føler med hendes kære.
Vi Ingers minde vil ære.



Min kone og jeg skal for første gang
rejse ud for at synge julesang,
-det passer til vores alder!
Mette har inviteret os til,
at komme hos dem, hvis vi altså vil,
og vi kommer da når de kalder!



Familien i Århus har købt sig et hus
med plads til at leve i sus og i dus
for børn og kaniner med mere.
Nu slider de både søndag og søgn,
så hårdt, at man næsten sku' tro det var løgn!
Med det vil vi her gratulere!



Hørhavevej 50, 8270 Højbjerg



Vi har det så godt her på Råkjærvej,
et bedre liv, det findes nok ej,
- det kaldes vist "gode kår"!
Et glædelig jul til jer alle vi sender
-vi ønsker for både familie og venner,
et lykkebringende år.

Kærlig hilsen
fra

Gudrun og Christen

<http://home3.inet.tele.dk/chrgade/>

Igen i år var der bryllupsfester.
Vi nyder, at komme med som gæster,
når unge skal stifte familie.
Først holdt Lotte og Stig festivas,
så til Habihbah og Jens Jakob´s kalas
vi kom en hel camping flotille



I "Kallebo" mødes vi først og sidst,
vi nyder det alle så ganske vist
-det bedste sted på jorden!
En tur i "skivet" ka´ også gå an,
-om under broen og se om vi kan
ret styre i vesterfjorden.



Traditionen tro til familiefest
vi mødtes ved havet helt ude i vest,
og som vanligt vi nød transporten!
Vi baded´ i vandet, vi nød vores mad,-
en forsamling så stor, så jeg ved ikke hvad!
Stor tak til Søren og Morten!

Derefter hos Grethe forsamlingen blev
beværtet så godt at sveden den drev!
Den gris var slet ikke så ilde!
Men Grethe hun blev jo slet ikke gammel,
skønt nogen påstod vi derfor var "sammel",
Nej! vi var til "før-julegilde"!



Et husorkester vi også har
det er på " De splittergale" et svar,
for det lyder helt ravende tosset!
Men vi mored´ os rigtig godt, ka´ I tro
den med "Skrammelpladsen", den sa´ sparto
-Bedstemors ører blev ganske flosset!



I halvtredsindstyve år FDF
hver sommer på Møgelø har holdt et "træf",
-det måtte vi da ha´ markeret!
Så gamle drenge, de tropped´ op
og det blev en dag, der var helt i top
ja, øen blev ret inspiceret!

Med gode venner på campingtur
til de Nordtyske alper er noget der dur!
Ved Goslar fandt vi vor plads.
Vi traved´ i bjergene rundt omkring
og ned i staden vi slog et sving.
-Her ser I vi nyder et glas

